

Verlag Seppe 03-04-2022
door Rens Jansen



Om 9.00 uur vertrokken met 26 personen voor vanaf Wielrenpad in Spijkenisse waaronder 1 dame.

We zijn richting de pont van Hekelingen gereden onderweg nog Koos opgepikt die ons nog even op de film heeft vastgelegd, dus met 27 personen de rit naar vliegveld Seppe gemaakt al heet het geloof ik tegenwoordig Breda International Airport. We hebben met de groep een heel leuke tocht gehad, moesten vlakbij de koffie stop nog een spoor over maar dat stond rondom in de hekken even een stukje terug en een andere overgang genomen.

We hebben nabij vliegveld in Restaurant Bargo aan de Bredasebaan van de koffie of Thee en chocomelk met wat erbij natuurlijk appeltaart genoten, we werden heel vriendelijk en goed ontvangen. Dick Weda en ik hadden de rit overgenomen omdat John nog steeds niet zo'n stuk op de fiets kan. Al hadden we zo'n grote groep er is er keurig in groepsverband gefietst.

Op de terug weg op de pont weer afscheid van elkaar genomen daarna gaan toch de meesten weer hun eigen weg naar huis, ik ben met de laatsten tot de Spijkenissebrug gereden nog ff langs Wielrenpad gereden of er niet iemand met zijn auto achter de paaltjes stond, maar dat was gelukkig niet zo.

Wil toch ook nog wel even iedereen bedanken omdat we zo netjes bij elkaar zijn gebleven, omdat er een van onze fietser het niet helemaal bij kon houden tof mannen dat we zo met elkaar om gaan, bij ons zeggen ze buitengewoon.

Groetjes Rens Jansen

Voor het eerst in 2 jaar weer een club rit gereden richting Breda International Airport, bij ons beter bekend als vliegveld Seppe.

Ondanks de kou was er een grote opkomst, we waren met 27 personen zowel uit de A als de B ploeg. We hadden op de heenweg mazzel dat er weinig wind stond en het zonnetje scheen dus was goed te doen.

Via pontje bij Hekelingen en kriskras door de Hoeksewaard richting Hellegatsplein.

In Brabant verder via Fort Helwijk en Standaardbuiten richting Seppe. Bij Hoeven hadden we een tegenvaller daar waren ze met noodreparatie aan de spoorwegovergang bezig. Deze was in zijn geheel afgesloten zodat we stukje terug moesten rijden om zo via gravel paadje toch bij restaurant Bargo naast het vliegveld te komen, voor ons welverdiende bakkie.

Hier werden we vriendelijk ontvangen en prima geholpen met de bekende Brabantse gemoedelijkheid.

Op de terugweg liet de zon het regelmatig afweten dus was het stuk frisser. Via Noordhoek, Kluivezand en Stoof richting Stampersgat om door de Hoeksewaard weer terug te keren naar Spijkenisse. Helaas hadden we op de terugweg wel een stevige tegenwind en hebben we ook nog beetje regen gehad. Uiteindelijk toch wel een mooie rit en na 115 km, zonder problemen en dat met zo'n grote groep, iedereen weer veilig thuis.

Dick Weda